

## OPZET VAN HET PROJECT.

Je kunt op vele wijzen het geloof doorgeven. Een beproefde methode is de eigentijdse authentieke getuigenis van geloofsgenoten. In de voorbije jaren werden in Oostende conferenties georganiseerd. Bekende christenen vertelden over hun geloof en de dagelijkse beleving ervan. Aangemoedigd door vele positieve reacties doen we verder met nieuwe boeiende sprekers!

HARTELIJK WELKOM!

## Abt Philippe Vanderheyden

CHRISTUS IN ONS

VERGETEN SCHATTEN TERUGVINDEN!

Donderdag 15 maart 2007

\*\*\*\*\*

## Mieke Van Hecke

ALS HET VISIOEN VERDWIJNT,  
VERWILDERT HET VOLK.

(Spreuken 29, 18)

Donderdag 19 april 2007

\*\*\*\*\*

Om 19u30

Huize Astrid

Gentstraat 6, Oostende

Vrijwillige bijdrage is welkom.

Initiatief van de Dekenij Oostende  
Inrichtend Comité  
GELOVEN GAAT VERDER  
Gentstraat 3, 8400 Oostende  
059/703797 — 059/514656  
h-debeuckelaere@scarlet.be

# Geloven gaat verder

Getuigenissen van mensen

2007



het maatschappelijk, politiek,  
economisch en spiritueel leven  
belicht vanuit een  
authentieke geloofsbeleving.

## GELOVEN GAAT VERDER



15 maart 2007

Abt Philippe  
Vanderheyden

Abt Philippe Vanderheyden (°Sint-Niklaas 1941) deed zijn lagere en middelbare studies in zijn geboortestad aan het Sint-Jozefscollege. In augustus 1960 trad hij binnen bij de Norbertijnen in de abdij van Tongerlo en hij legde er zijn geloften af op 28 augustus 1962. Na zijn studies filosofie en theologie werd hij in 1968 priester gewijd. Hij vervolgde zijn studies aan het Liturgisch Instituut van Trier (Duitsland) en behaalde er het diploma in 1970. In 1971 stichtte hij een priorijparochie van de Norbertijnen in Hamburg en hij bleef die leiden tot 1981.

In 1982 koos Philippe Vanderheyden voor een nog meer monastiek leven en hij trad binnen in de Benedictijnenabdij van Chevetogne. Hij werd er verantwoordelijk voor de opleiding van de novicen en voor het economaat. In 1995 werd hij door de gemeenschap verkozen tot prior en in 1997 tot abt. Hij is de zevende overste van die gemeenschap die in 1926 door Dom Lambert Beauduin gesticht werd en in 1991 tot abdij werd verheven. Dom Philippe is de tweede abt.

De gemeenschap van Chevetogne viert de liturgie zowel volgens de Latijnse als de Byzantijnse ritus en heeft daarvoor ook twee abdijskerken. Op gewone dagen is de gemeenschap verdeeld over de twee ritus, maar de 28 monniken vieren ook geregeld samen de liturgie volgens de een of de ander ritus. Op deze wijze wil de gemeenschap een bijdrage leveren tot de eenheid onder de christenen. Zij trachten die eenheid met elkaar te beleven, willen die eenheid uitstralen en bidden dat het hart van elke christen en ook de Kerken bezield zouden worden door de Geest van eenheid en liefde, van onderling respect en waardering.

**CHRISTUS IN ONS  
VERGETEN SCHATTEN TERUGVINDEN!**

19 april 2007

Mieke Van Hecke



Mieke Van Hecke (°Gent 1947) woont in Beervelde, is gehuwd met Rogier de Corte, moeder van vier volwassen kinderen en oma van een kleinzoon. Ze is opgegroeid in een arbeidersbuurt in Gent, waar het gemeenschapstevens zich afspeelde op de straat. De warmte thuis kreeg zijn verlenging in een boeiende school- en jeugdbewegingstijd. Ze studeerde aan de RUG, behaalde een kandidatuurdiploma in de Letteren en Wijsbegeerte, een licentiaatdiploma in de Criminologie en een doctoraatsdiploma in de Rechten. Zij was 6 jaar assistente aan dezelfde rechtsfaculteit en advocaat in Gent. Gedurende tien jaar legde zij haar prioriteit in de opvoeding van de kinderen en was actief in hun schoolomgeving.

Politiek actief in haar studententijd nam zij in 1982 deel aan gemeenteraadsverkiezingen te Lochristi. Werd lid van het OCMW, gemeenteraadslid, schepen en lid van het Vlaams Parlement. Daar heeft zij zich ingezet binnen de commissie cultuur voor het bestaansrecht (en subsidiëringrecht) van vrije, levensbeschouwelijk (katholiek) geïnspireerde instellingen en verenigingen.

De Vlaamse bisschoppen boden haar vanaf 1 juli 2004 de taak van directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs aan.

Van haar is de uitspraak: 'Niemand heeft verdienste aan de talenten en kansen, die in het leven worden aangereikt. Naast de dankbaarheid t.o.v. die persoonlijke God, die de gaven heeft geboden betekent dit de plicht om de zending uit de Bergrede in te vullen en verantwoordelijkheid op te nemen, in de eerste plaats voor de meest kwetsbaren en hierover verantwoording af te leggen in het leven na de dood'.

**ALS HET VISIOEN VERDWIJNT,  
VERWILDERT HET VOLK.**

(Spreuken 29. 18)