

## OPZET VAN HET PROJECT

Je kunt op vele wijzen het geloof doorgeven. Een beproefde methode is de eigentijdse authentieke getuigenis van geloofsgenoten.

In de voorbije jaren werden in Oostende conferenties georganiseerd. Bekende christenen vertelden over hun geloof en de dagelijkse beleving ervan. Aangemoedigd door vele positieve reacties doen we verder met nieuwe boeiende sprekers!

**HARTELIJK WELKOM!**

Initiatief van de Dekenij Oostende  
Inrichtend Comité  
Gentstraat 3, 8400 Oostende  
059/703797 — 059/514656  
h-debeuckelaere@scarlet.be  
i.s.m. Kerk&Wereld: 015/280700  
Info: [www.bezinningsblad.net](http://www.bezinningsblad.net)

## Daniël Alliët

### KANSARMOEDE IN DE GROOTSTAD

De kerk laat de zwakke niet los,  
ook de mens zonder papieren niet  
Donderdag 19 februari 2009

\*\*\*

## Bert Claerhout

### TERUG NAAR DE WOESTIJN

Van Charles de Foucauld tot  
de droom van Tibhirine  
Donderdag 19 maart 2009

\*\*\*

## Abt Jos Wouters

### DE GEEST: LEVENSADEM VAN DE KERK

Gemeenschap, gebed en dienstbaarheid  
Donderdag 16 april 2009

\*\*\*

om 19.30 uur  
Huize Astrid  
Gentstraat 6  
Oostende

Vrijwillige bijdrage is welkom.

## Geloven gaat verder

### Getuigenissen van mensen 2009



Authentieke geloofsbeleving in  
maatschappelijk, politiek,  
economisch, cultureel en  
religieus engagement.

## GELOVEN



19 februari 2009

Priester  
Daniël Alliët

Daniël Alliët werd in 1944 geboren in een landbouwersgezin. Zijn moeder werd weduwe op 33 jaar, met 8 kinderen en een 9de op komst. Dit bepaalde veel voor later. In de strijd voor het leven is 'solidariteit belangrijker dan de grootste te willen zijn'. Daniël ging naar het seminarie te Brugge, werd priester gewijd in 1969, studeerde filosofie en theologie te Leuven. Hij wou, zoals zijn broer, eerst naar de Derde Wereld gaan, maar het werd 4 jaar professoraat aan het Grootseminarie te Brugge, daarna 9 jaar directeur van Caritas West-Vlaanderen. Dan naar Brussel waar hij, verbonden aan de Begijnhofkerk, reeds vele jaren midden in de kansarme buurten woont en werkt.

*Vanuit het leven tussen en met kansarmen ontstonden heel wat projecten van solidariteit: met arme bejaarden, met thuislozen, met maatschappelijk kwetsbare jongeren, met mensen zonder papieren ('de profeten van onze tijd', zegt Jan Dumon), sociale economieprojecten. WAAROM? We leerden het thuis, vanuit het DAAD-WERK-elijk voorbeeld van ons moeder. We herkenden het in het Evangelie. "Wat je aan de minsten der mijnen gedaan hebt, dat heb je aan Mij gedaan". Durven we, individueel en als kerk, dat echt laten doordringen, en van daaruit keuzes maken?*

**KANSARMOEDE IN DE GROOTSTAD**  
DE KERK LAAT DE ZWAKKE NIET LOS,  
OOK DE MENS ZONDER PAPIEREN NIET

## GAAT



19 maart 2009

Journalist auteur  
Bert Claerhout

Bert Claerhout, in 1950 geboren in Oostende, studeerde sociologie aan de KULeuven. Van 1980 tot 1999 als journalist verbonden aan *De Standaard*, o.m. als chef-redacteur cultuur en religie. Hij is één van de initiatiefnemers/stichters van het christelijk opinie-weekblad *Tertio*, waarvan hij van 2000 tot eind 2006 de eerste hoofdredacteur was. In het voorjaar van 2007 leefde hij een halfjaar in de trappistenabdij 'OLV van de Atlas' in het Marokkaanse Midelt. Nadien trok hij zich in Zuid-Frankrijk terug om er aan een boek te werken. Nu actief voor de religieuze radio/televisie uitzendingen van Braambos. Eind 1999 verscheen van hem het boek "Een leven van liefde", over cisterciënzerspiritualiteit, toekomst van het monnikenwezen.

*De woestijn is een uitgelezen plek om zekerheden los te laten, om onthecht te leven en om ons op iets groots voor te bereiden. Dat geldt ook voor de gelovigen. In plaats van heimwee te koesteren naar de vleespotten van Egypte en de zekerheden van weleer, moeten we als christenen in deze tijd elke dag op zoek gaan, onze verantwoordelijkheid durven op te nemen en Christus aanwijsbaar maken in ons gedrag. - Kerkvernieuwing is niet zozeer een zaak van structuren, maar in de eerste plaats van innerlijke bekering.'*

**TERUG NAAR DE WOESTIJN**  
VAN CHARLES DE FOUCAULD TOT  
DE DROOM VAN TIBHIRINE

## VERDER



16 april 2009

Abt  
Jos Wouters

Jos Wouters, geboren in Wilrijk op 28 oktober 1959, werd op 8 februari 2006 voor 12 jaar tot abt van de norbertijnenabdij van Averbode gekozen. Voordien was hij, na verder gezette studie spiritualiteit en canoniek recht aan de Gregoriana te Rome, achtereenvolgens werkzaam als medewerker op het bezinningscentrum, parochiepriester en kerkelijk rechter. Hij doceert spiritualiteit en canoniek recht aan de studieconcentratie van de Vlaamse norbertijnen.

*Gods Geest werkt in deze wereld op vele en onvermoede manieren. Hij werkt doorheen mensen en in ons eigen leven. Hij leert ons hoe we met vallen en opstaan uitdrukking kunnen geven aan onze liefde voor God en voor onze naasten. Ook al hebben we vaak te kampen met het besef dat we tekortschieten en falen, Hij slaagt er steeds in om ons, doorheen ons leven, nauwer te verbinden met elkaar en met de Vader. Vanuit mijn persoonlijke levensgeschiedenis mag ik er van getuigen dat alles wat je hebt een gave is en hoe Gods liefde zich verbindt aan het concrete leven van mensen.*

**DE GEEST:**  
**LEVENSADDEM VAN DE KERK**  
GEMEENSCHAP-GEBED-DIENSTBAARHEID