

Geloven Gaat Verder Getuigenissen van mensen 2012

OPZET VAN HET PROJECT

Je kunt op vele wijzen het geloof doorgeven. Een beproefde methode is de eigentijdse authentieke getuigenis van geloofsgenoten.

‘Geloven Gaat Verder’ is een conferentiereeks waarin bekende christenen vertellen over hun geloof en de dagelijkse beleving ervan. Aangeemoedigd door vele positieve reacties doen we voor het twaalfde jaar verder met nieuwe boeiende sprekers!

HARTELIJK WELKOM!

Initiatief van de Dekenij Oostende
Inrichtend Comité :
Gentstraat 3, 8400 Oostende
059/703797 — 059/514656
h-debeuckelaere@scarlet.be
i.s.m. Kleopas: 015/280700
Info: www.gelovengaatverder.be

Piet Raes

VREUGDE, EENVOUD EN GEZOND VERSTAND

Over de levens omvormende kracht
van het geloof

donderdag 16 februari 2012

Abdis

Trees Cooman

IN DE VOETSPOREN VAN GODS MEDEDOGEN

Om zusters en broeders te zijn
donderdag 15 maart 2012

Bénédicte Lemmelijn

DE BIJBEL, EEN (G)OUDE(N) GIDS

Bijbelse antwoorden op menselijke vragen
donderdag 19 april 2012

om 19.30 uur
Huize Astrid
Gentstraat 6
Oostende

Vrijwillige bijdrage is welkom.



Authentieke geloofsbeleving in
maatschappelijk, politiek,
economisch, cultureel en
religieus engagement.

GELOVEN



16 februari 2012
Filosoof
Educatief medewerker
CCV bisdom Gent
Piet Raes

Piet Raes werd geboren in Kortrijk op 16 oktober 1973. Hij studeerde wijsbegeerte en sociale en culturele antropologie aan de K.U.L.. Hij is gehuwd met Eva Cornelis, docente, en vader van drie zonen, Elia, Sem en Levi. Hij was 5 jaar stafmedewerker op het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. Thans is hij aan de slag als educatief medewerker van het Centrum voor Christelijk Vormingswerk in het bisdom Gent. Hij is auteur van verschillende boeken waaronder *Katholiek of Kwaliteit* (Pelckmans, 2007), *Geloven in katholiek onderwijs* (Pelckmans, 2009) en recent *De weg is naar u toe gekomen* (Pelckmans, 2011). Onlangs publiceerde hij zijn inzichten over geloof en onderwijs in een bundel brieven aan leerkrachten.

“Wie zich aan Christus hecht, kijkt van binnenuit naar de realiteit en kan veel relativeren.”

“Als christen probeer ik dicht bij Jezus te zijn. Van nature drijf ik vaak van Hem weg. Ik moet mij voortdurend bekeren.”

“In hun onbevangenheid zijn mijn kinderen mijn leermeesters in het geloof.”

“Als gelovige mag ik me toevertrouwen aan die Ander, die me eerst liefheeft, zijn hulp vragen als het moeilijk gaat. De Bijbel noemt de Geest ook de Helper.”

GAAT



15 maart 2012
Abdis
Trees Cooman

Zuster Trees Cooman werd geboren op 21 augustus 1954 en groeide op in Sint-Amandsberg. Ze is de oudste van een gezin met 7 kinderen, dat sterk betrokken was op het parochiale leven. Samen met de inzet in de jeugdbeweging heeft dit haar leven richting gegeven. Ze was kleuterleidster tot ze in 1978 intrad bij de Clarissen van Oostende. Daar werd zij in 2005 tot abdis gekozen. Het leven in eenvoud en soberheid, stilte, gebed en handenarbeid, met een groot accent op het gemeenschapsleven, kenmerken de levenswijze van de Clarissen. De spiritualiteit van Clara en Franciscus is na 800 jaar nog heel actueel. Ze draagt de bevrijdende boodschap in zich die het samenleven van mensen met vreugde en vrede kan vervullen.

“Het zich door God bemind en aanvaard weten zet op weg om de ander te aanvaarden met de sterke en broze kanten. Wie zich bemind weet hoeft zich niet te bewijzen, die is goed zoals zij/hij is. Mededogen is dan de grondtoon van het leven geworden.”

“Liefde is het centrum. Liefde moeten we niet verdienen en we moeten ons ook niet bewijzen want we zijn bemind, met heel ons wezen...”

“We worden opgeroepen om deze liefde met deemoed en in eenvoud door te geven, iedere dag opnieuw.”

VERDER



19 april 2012
Exegeet, theologe,
musicus en auteur
Bénédicte Lemmelijn

Bénédicte Lemmelijn werd geboren in Rocourt op 30 november 1969. Zij studeerde godsdienstwetenschappen en daarna theologie. Zij heeft 20 jaar Bijbelstudie achter de rug. Zij is gehuwd met professor dr. Hans Ausloos en moeder van Matthias, Elke en Ruben. Haar vader was theoloog, ook haar zus, haar man en de zus van haar man. Zij is opmerkelijk veelzijdig: ze schrijft, dicht, tekent, musiceert en samen met haar man en Bijbelwetenschapper Hans Ausloos opende ze nieuwe paden in de Bijbelstudie. Zij vergelijkt momenteel de Hebreeuwse grondteksten van de Bijbel met hun eerste Griekse vertaling. Zij houdt van verhalen. Het kerstverhaal dat zij publiceerde in *Tinkeltje* (Halewijn) heeft zij bij de kennismaking met haar man geschreven als eerste kerstgeschenk voor hem. Onder de titel van de conferentie publiceerde ze met hem een boek dat in 2009 aan zijn 3de druk toe was.

“De Bijbel verhaalt niet hoe het geweest is, wel hoe het zou moeten zijn.” - “De kern van de Bijbel is dat God ingrijpt in de geschiedenis en met mensen begaan is, dat hun lot Hem niet koud laat.” - “De benadering van de Bijbel als een feitenrelaas, is fundamenteel fout.”

“t Is schabouwelijk als je in de media een bekende Vlaming hoort met zijn visie op het geloof. De bedenkingen zijn 100 jaar oud en al lang sluitend weerlegd of in een perspectief geplaatst. Jan en alleman kletst over religie zonder de minste kennis van zaken.”

“Ik denk trouwens dat we de plicht te hebben om de mensen te tonen dat je ook met religie op een evenwichtige, rationele manier kunt omgaan.”

VREUGDE, EENVOUD EN GEZOND VERSTAND
OVER DE LEVENS OMVORMENDE KRACHT
VAN HET GELOOF

IN DE VOETSPOREN VAN
GODS MEDEDOGEN
OM ZUSTERS EN BROEDERS TE ZIJN

DE BIJBEL, EEN (G)OUDE(N) GIDS?
BIJBELSE ANTWOORDEN
OP MENSELIJKE VRAGEN