

# Geloven Gaat Verder Getuigenissen van mensen 2014

## OPZET VAN HET PROJECT

Je kunt op vele wijzen het geloof doorgeven. Een beproefde methode is de eigentijdse authentieke getuigenis van geloofsgenoten.

‘Geloven Gaat Verder’ is een conferentiereeks waarin bekende christenen vertellen over hun geloof en de dagelijkse beleving ervan. Aangevoerd door vele positieve reacties doen we voor het veertiende jaar verder met nieuwe boeiende sprekers!

**HARTELIJK WELKOM!**

Initiatief van de Dekenij Oostende  
Inrichtend Comité :  
Gentstraat 3, 8400 Oostende  
059/703797 — 059/514656  
h-debeuckelaere@scarlet.be  
Info: [www.gelovengaatverder.be](http://www.gelovengaatverder.be)

## Lode Aerts

**BIDDEN EN HET GOEDE DOEN.**  
Geloven geïnspireerd door Bonhoeffer  
donderdag 20 februari 2014

\*\*\*

## Anne Vandenhoeck

**OVER LIJDEN EN HOOP.**  
Goede Vrijdag, Stille Zaterdag  
en Pasen in elk mensenleven  
donderdag 20 maart 2014

\*\*\*

## Marc Vervenne

**“GOD IS IN DE HEMEL EN  
JIJ BENT OP DE AARDE!”**  
(Prediker 5,1)  
Over de ‘breuk’ tussen God en mens  
donderdag 24 april 2014

\*\*\*

om 19.30 uur  
Huize Astrid  
Gentstraat 6  
Oostende

Vrijwillige bijdrage is welkom.



Authentieke geloofsbeleving in  
maatschappelijk, politiek,  
economisch, cultureel en  
religieus engagement.

## GELOVEN



20 februari 2014  
Vicaris bisdom Gent  
Lode Aerts

Lode Aerts is geboren in Geraardsbergen op 2 oktober 1959 en in Gent tot priester gewijd op 7 juli 1984. Hij was als Doctor in de Theologie professor aan het Grootseminarie van Gent en is nog steeds docent aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut van Gent. Na een periode verantwoordelijk geweest te zijn voor de jeugdpastoraal is hij als bisschoppelijk vicaris thans reeds meer dan 10 jaar bevoegd voor opleiding en vorming in het bisdom Gent. Het boek *Drinken aan de bron. De smaak van het christelijk geloof* (Halewijn 2012) is van zijn hand.

Lode Aerts put vooral inspiratie, hoop en troost bij Augustinus, Ignatius van Loyola, Dietrich Bonhoeffer en prior Enzo Bianchi van Bose.

*'De grote uitdaging is ons te herbronnen en daadwerkelijk christenen te worden.'*

*'Ja, we hebben priesters nodig, maar we hebben vooral gelovige christenen nodig.'*

*'Discussies en problemen spreken niet aan, wel mensen die gelukkig zijn in hun levenskeuze.'*

*'De structuren zijn bijkomstig en de veranderingen zijn zinloos als ze niet samengaan met een inhoudelijke herbronning.'*

*'Alle gelovigen zijn geroepen om in de wereld een teken van Gods liefde te zijn.'*

**BIDDEN EN HET GOEDE DOEN.**  
GELOVEN GEINSPIREERD DOOR  
BONHOEFFER

## GAAT



20 maart 2014  
Pastoraaltheologe  
Anne Vandenhoeck

Anne Vandenhoeck werd geboren op 14 november 1964 in Leuven. Ze studeerde Godsdienstwetenschappen en Theologie aan de KU Leuven. Ze werkte 13 jaar als pastor in verschillende ziekenhuizen in binnen- en buitenland (AZ Damiaan, UZ Leuven, UCSF, Barnes Jewish Hospital St Louis). Na haar doctoraat in 2007 bleef ze deeltijds als wetenschappelijk medewerker en supervisor actief aan het academisch centrum voor praktische theologie in Leuven en werkte ze deeltijds als stafmedewerker van het vicariaat voor de caritas in het bisdom Brugge. Ze is tevens coördinator van de beroepsvereniging voor katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg en van het Europese netwerk voor spiritueel zorgverleners (ENHCC). Dit academiejaar is ze voltijds werkzaam in Leuven als voorzitter ad interim van het academisch centrum voor praktische Theologie.

*'Lijden op zich heeft geen zin.'*

*'Lijden heeft vaak een sociale dimensie waar politieke moed voor nodig is om de oorzaken ervan weg te nemen.'*

*'Hoop is voor mij heel belangrijk als christen, ze is datgene in mij wat mij verbinden kan met God.'*

**Gedicht van Anne Vandenhoeck:**

*'De stilte van Paaszaterdag...*

*... alles houdt zijn adem in. Is dit het einde?*

*De stilte van Paaszaterdag is geen doodse stilte.*

*In het niet zien en niet weten groeit de hoop.*

*Alles bereidt opstanding voor.*

*Pasen ligt om de hoek.'*

**OVER LIJDEN EN HOOP.**  
GOEDE VRIJDAG, STILLE ZATERDAG  
EN PASEN IN ELK MENSENLEVEN

## VERDER



24 april 2014  
Ererector, hoogleraar  
KU Leuven  
Marc Vervenne

Marc Vervenne werd geboren te Ieper op 16 april 1949. Gehuwd met Christine De Roo en de vader van Hannes, Hilke en Bastiaan.

Kandidaat in de Bijbelse Filologie, kandidaat in de Oosterse Filologie en Geschiedenis, Master in de Theologie, Doctor in de Theologie. Als gewoon hoogleraar verbonden aan de onderzoekseenheid Bijbelwetenschap van de faculteit Theologie & Religiewetenschappen, KU Leuven. Zijn onderzoek en onderwijs betreffen de Oud-Hebreeuwse taal- en letterkunde, in het bijzonder oudtestamentische studies.

Marc Vervenne was van 1 augustus 2005 tot 31 juli 2009 rector van de KU Leuven. Voordien was hij achtereenvolgens decaan van de faculteit Theologie & Religiewetenschappen (1996-2000) en vicerector groep Humane wetenschappen (2000-2005). Sinds 1 augustus 2009 is hij ererector van de KU Leuven.

*"Ik heb veel respect voor gelovige mensen, maar ik kan mij niet herkennen in mensen die bijna mathematisch zeker zijn van hun geloof. Ik herken mij evenmin in mensen die er zeker van zijn dat er geen God is, die het bestaan van God expliciet ontkennen."*

*"Rituelen worden te vaak uitgelegd. Liturgie biedt de kans om verder te kijken dan je eigen emoties. Ikzelf stoor mij aan het subjectivisme in de liturgie. Ik ben zeker niet behoudsgezind, maar als je de Romeinse liturgie over de eeuwen heen bekijkt, was dat altijd een zeer objectieve liturgie. Ik ga graag naar de trapisten, omdat zij een vrij sobere liturgie hanteren zonder overdaad van woorden en uitleg."*

**« GOD IS IN DE HEMEL EN JIJ BENT OP DE AARDE! »** (PREDIKER 5,1)  
OVER DE 'BREUK' TUSSEN GOD EN MENS