

Geloven Gaat Verder Getuigenissen van mensen 2022



Opzet van het project
Je kunt op vele wijzen het geloof doorgeven. Een beproefde methode is de authentieke getuigenis van geloofsgenoten. ‘Geloven Gaat Verder’ wil een conferentiereeks zijn waarin bekende christenen vertellen over hun geloof. Na een “corona” rustpauze gaan we tijdens 2022 met frisse moed weer van start
hartelijk welkom!

Initiatief van het decanaat Oostende - Blankenberge i.s.m. CCV in het bisdom Brugge. Inrichtend Comité:
Dekenijstraat 10, 8400 Oostende
059 70 17 19 - 050 444953 - 050 411323
dekenijoostende@hotmail.be
www.gelovengaatverder.be

Zr. Katharina Michiels

BEATRIJS' TRAKTAATJE

Over zeven manieren van minne

donderdag 3 februari 2022

Olga Vanoverschelde

GOD IS ER ALTIJD GEWEEST

maar 'Hij' zag er wel telkens anders uit

donderdag 17 maart 2022

Marc Steen

ERVARINGEN VAN GENADE

Doorgeven van wat we mochten ontvangen.

donderdag 21 april 2022

om 19.30 uur
Huize Astrid
Gentstraat 6
Oostende

Vrijwillige bijdrage is welkom.
We vragen om de geldende coronaregels te respecteren.

Authentieke geloofsbeleving vanuit een maatschappelijk, politiek, economisch, cultureel en religieus engagement.

GELOVEN



3 februari 2022
Abdis O.L.Vrouw van
Nazareth in Brecht

Zr. Katharina Michiels

Zr. Katharina Michiels (Brugge, °1963) is in 1995 ingetreden in de abdij O.L.Vrouw van Nazareth te Brecht. In 2019 werd ze er abdis. Ze heeft een licentie pedagogie. Voor haar intrede werkte ze bij de VKSJ en als begeleidster in de Ark gemeenschap. Ze volgde een jaar Bijbelstudie in Jeruzalem. De abdij in de Antwerpse Noorderkempen is de verderzetting van de vroegere abdij in Lier, waar de zalige Beatrijs van Nazareth in de dertiende eeuw woonde. De abdijsgemeenschap van Onze Lieve Vrouw van Nazareth te Brecht bestaat uit een groep vrouwen die samen zoeken naar God. In deze trappistinnengemeenschap is er naast het gebedsleven ook ambacht. Men maakt er artisanale zeep die verkocht wordt onder het merknaam Trapp.

Aan de hand van Beatrijs' traktaatje "Over zeven manieren van minne" zal Zr. Katharina de dynamiek schetsen in een roepingsproces, maar ruimer ook in elk gelovig liefdesleven en elk liefdevol geloof.

BEATRIJS' TRAKTAATJE

Over zeven manieren van minne

GAAT



17 maart 2022
Parochieassistente
Roeselare

Olga Vanoverschelde

Olga Vanoverschelde (Roeselare °1955) is gehuwd met Jan Deraeve. Ze hebben 2 kinderen en 5 kleinkinderen waaronder een buitenlands pleegkleinkind. Olga woont in Roeselare. Na ongeveer 25 jaar te hebben gewerkt als bankbediende, werd ze boekhouder-bediende in de Palliatieve thuiszorg Midden-West-Vlaanderen 'De Mantel'. Na een boeiende 6 jaar, waarbij ze veel heeft geleerd, maakte ze de keuze om haar job in 'De Mantel' op te zeggen en als Parochieassistent aan de slag te gaan in de federatie Roeselare-Centrum, met als thuisbasis de Godelieveparochie. Na het pensioen van pastoor Giedoo De Reu werd ze er coördinator. Ze is nu enkele maanden op pensioen, maar van een zwart gat is er nog geen sprake.

Het leven heeft me via omwegen heel veel kansen gegeven. Het waren telkens 'mensen die op mijn weg kwamen, die me hebben geleid en begeleid. Ik zie hoe God zelf me mensen heeft gegeven. "Steeds weer opnieuw breekt Hij binnen in mijn bestaan.

GOD IS ER ALTIJD GEWEEST

Maar 'Hij' zag er wel telkens anders uit

VERDER



21 april 2022
Bisschoppelijk gedelegeerde voor
parochiepastoraal

Marc Steen

Marc Steen (Roeselare °1959) is in ons bisdom de bisschoppelijk gedelegeerde voor de parochiepastoraal. Hij is tevens deeltijds professor aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Zijn onderzoek behandelt thema's als: God en het menselijk lijden; de christelijke godsvisie; christelijke hoop (eschatologie), gemeenschapsopbouw en praktische ecclesiologie. Hij was jarenlang actief in de studentenpastoraal in Leuven.

Graag bouw ik mijn getuigenis op rond ervaringen van genade. Zoveel mogen we gratis ontvangen, zomaar, als geschenk: ons leven, schoonheid, deugddoende ontmoetingen, mensen die om ons geven en bovenal ook een God die om ons geeft... Zelfs in contrast-ervaringen, als het moeilijk wordt, kan er een 'en toch-ervaring' opduiken, deze geeft ons moed om verder te doen. Geloven zie ik vooral als dankbaar in het leven staan en doorgeven van wat we ontvangen hebben.

ERVARINGEN VAN GENADE

Doorgeven van wat we mochten ontvangen.