

## GELOVEN GAAT VERDER GETUIGENISSEN VAN MENSEN

**Lode Aerts** heeft op donderdag 20 februari een innemend en enthousiast getuigenis gegeven over zijn geloof, zijn geloofsbeleving en zijn geloofs-denken. En toch sprak hij niet over zichzelf. Hij had het over iemand wiens woorden en levensvoorbeeld hem – en uiteraard vele anderen – blijven inspireren: de Duitse protestantse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die op 9 april 1945 als 39-jarige in het concentratiekamp van Flossenbürg werd opgehangen. Bonhoeffer heeft in een moeilijke tijd voor de Duitse Kerk en vanuit de gevangenis inderdaad bijzonder bemoedigende en inspirerende woorden geschreven, woorden die nog niets van hun scherpte en frisheid verloren hebben. Lode Aerts is afkomstig van Geraardsbergen, waar eind februari de jaarlijkse traditionele Krakelingenstoet, Krakelingenworp en Tonnekensbrand plaatsgrijpen, feestelijkheden in 2010 ingeschreven op de Representatieve Lijst van de Unesco an Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Ze kondigen het einde van de winter aan en verwelkomen de eerste lenteprikkels. Het getuigenis van Lode Aerts had ook iets van een ‘Krakelingenworp’. Hij gooide ons heel beklijvende citaten uit de geschriften van Bonhoeffer toe, citaten die zeggen waar het voor ons, christenen, vandaag eigenlijk op aankomt. Bonhoeffer zei het heel bondig en duidelijk: *“Bidden en het goede doen.”* Lode Aerts schetste goed wat Bonhoeffer daarmee bedoelde. Voor Bonhoeffer moeten gebed en verkondiging ingebed zijn in een bijbelse spiritualiteit: *“In tijden van kerkelijke vernieuwing gebeurt het vanzelf dat de Heilige Schrift voor ons een grotere rijkdom gaat betekenen. Achter de noodzakelijke dag- en strijdorders van de kerkelijke discussie groeit een sterker zoeken en vragen naar Hem om wie het alleen gaat: naar Jezus zelf. Wat heeft Jezus ons willen zeggen? Wat wil Hij vandaag van ons? Hoe helpt Hij ons om vandaag trouwe christenen te zijn? Niet wat de éne of de andere in de Kerk wil, is voor ons ten slotte belangrijk, maar wat Jezus wil: dat willen wij weten. Zijn eigen woord willen wij horen als wij de verkondiging beluisteren. Dat gaat ons niet alleen ter harte voor onszelf, maar ook voor die vele mensen van wie de Kerk en haar boodschap vervreemd zijn. Wij denken trouwens dat een heel ander slag mensen het woord zouden aanhoren en dat ook heel andere mensen zich zouden afwenden, als het ooit zover zou komen dat Jezus zelf — en alléén Jezus — met Zijn woord onder ons zou zijn in de verkondiging.”* De kern van de bijbelse spiritualiteit is het geraakt worden door Gods Woord: *“Bijbellesing, meditatie en gebed drukken uit dat ik mij persoonlijk laat raken door datgene wat ik enkel kan waarnemen door de ontmoeting met een vreemde, door een ontmoeting met het Woord van God. (...) Gebed is er alleen in relatie tot het gehoorde woord.”* Dat geraakt worden door Gods woord illustreerde Lode Aerts mooi met een afbeelding (zie foto). De ‘voorbeeld’ brengt het gebed dan weer in het domein van het opnemen van verantwoordelijkheid voor medemensen en van het goede doen. Geïnspireerd door dat gegeven eindigde de getuigenisavond met een sterk beleefd gebedsmoment voor vrede in Oekraïne. Er werden immers die dag 80 burgers en 16 politiemensen in Kiev gedood.