

**GELOVEN GAAT VERDER**  
**IDEAAL EN REALITEIT, EEN SIAMESE TWEELING**  
**CHRISTEN ZIJN IN DE MODERNE WERELD**



**Luk Vanmaercke** is in het leven aan de slag als hoofdredacteur van *KERK&leven*. Hij is daarnaast een bezielde catechist, wijnliefhebber en verzamelaar van stripverhalen. Tot zijn verzameling behoren de eerste drukken van de twee uitgaven van *Don Bosco*, een stripverhaal dat het leven van Don Bosco verhaalt, werk van de striptekenaar Joseph Gillian, alias Jijé (1940-1980). Het is uiteraard ook de figuur van Don Bosco zelf die Luk inspireerde. Zijn geboortjaar 1968 situeert hij op de breuklijn tussen het heden en een periode waarin Vlaanderen nog wel heel kerkelijk was, maar waarin vele 'kerkelijken' toch misschien niet zó gelovig waren en heel velen helaas de overgang naar een volwassen geloof niet gemaakt hebben. In deze zin is hij ervan overtuigd dat er nu niet minder geloof is dan vroeger en dat men in ieder geval zich voor dat geloof niet hoeft te generen. Integendeel. Het christelijk geloof is eenvoudig en tegelijkertijd aartsmoeilijk. Eenvoudig in zijn formulering: bemin God en je naaste. Moeilijk in de beleving, omdat God niet zomaar waarneembaar en ervaarbaar is, de naaste niet altijd zo beminnelijk is en wij niet volmaakt zijn. Omdat geloof te beleven vindt Luk de katholieke Kerk een prima gemeenschap. Er heerst een realisme die mild de kloof tussen ideaal en realiteit erkent, het ideaal vasthoudt en het falen accepteert. Ideaal en realiteit, een Siamese tweeling, worden er niet radicaal van elkaar gescheiden. Men kan dit laksheid en hypocrisie noemen, maar eigenlijk is het gewoon 'barmhartigheid', een deugd die wat tegen de tijdsgeest ingaat. Naast deze ingesteldheid van barmhartigheid is er in de Kerk ook heel wat actieve barmhartigheid te vinden: het vrijwillig dienstwerk binnen de Kerk of christelijk geïnspireerde organisaties en verenigingen is gewoon fenomenaal! Tot dat dienstwerk van barmhartigheid rekent Luk ook de onbezoldigde inzet in gezin en familie en vaak het gewoon luisteren, aandacht schenken, tijd schenken, er zijn... Voor de christen van deze tijd is het belangrijk de essentie van het geloof bewust te beleven: God beminnen (de eenheid met Hem beleven) en de naaste beminnen (de praxis van de liefde waarin de barmhartigheid de kern is).

**Volgend getuigenis:**

**AN DEPUYDT**

**Moeder, leerkracht fysica en auteur**



**SPIRITUALITEIT VOOR RATIONELE MENSEN**

Spiritualiteit: een weg naar God in ons

Alle info op: [www.gelovengaatverder.be](http://www.gelovengaatverder.be)