

# GELOVEN GAAT VERDER



**KLAAS BLIJLEVENS**

Donderdag 21 februari 2019

KAPUCIJN EN AUTEUR

---

## **GERAAKT DOOR DE CONTEMPLATIEVE DIMENSIE VAN HET GELOOF** WERK MAKEN VAN DE BINNENKANT

### **MYSTIEK: WERK MAKEN VAN ONZE BINNENKANT**

*Klaas Blijlevens* besloot zijn getuigenis op donderdag 21 februari in Huize Astrid – het eerste in de 19<sup>de</sup> reeks van drie getuigenissen van GELOVEN GAAT VERDER – GETUIGENISSEN VAN MENSEN – met de talrijke toehoorders in stilte drie ‘drempelgebeden voor woordenloos verwijlen’ te laten bidden. Hij gaf daarbij duidelijk te kennen dat dit woordenloos verwijlen, het aanwezig zijn bij de Aanwezige, niet alleen meer en meer voor hem dé wijze van bidden is geworden, maar ook meer en meer door hem ervaren wordt als de zin van zijn leven. Uiteraard is dit ook de essentie van wat men christelijke ‘mystiek’ noemt. Klaas zei daarbij niet uitdrukkelijk over zichzelf dat hij een mystieker is. Deze appreciatie laat hij aan anderen over. Wel werd in zijn getuigenis heel duidelijk dat hij enorm is aangetrokken door mystiek en voor de geschriften van mystici een grote passie heeft. Daardoor heeft hij dan ook een grote kennis verworven van de geschriften, het gedachtegoed en de mystiek van Ruusbroec (1293-1381), Beatrijs van Nazareth (1200-1268) en – als kapucijn natuurlijk ook van – Franciscus van Assisi (1182-1226).

### **We zijn allen mystici**

Vooraleer de aanwezigen met de drempelgebeden een indrukwekkende stilte ingingen had pater Blijlevens nog twee andere aspecten van mystiek en van zijn leven en spiritualiteit naar voor gebracht. God is de eerste in het leven en Hij is de blijvende opborrelende bron van vreugde en kracht tot liefde, inzet en verzet in ons. Dan wordt meteen duidelijk dat mystiek niet alleen een kwestie is van een biddend aanwezig zijn *bij* de Aanwezige in ons (contemplatie) maar ook van een liefdevol aanwezig zijn in de wereld bij mensen *met* de Aanwezige in ons (actie). Het is dus een leven in eenheid, in *communio* (communie) met Christus waardoor een heel liefdevolle en dienstbare verbondenheid met mensen mogelijk is. Hieruit blijkt dat ‘mystiek’ zo goed als een synoniem is van ‘geloof’ en dat we als gelovigen dus allen ook mystici zijn. We kunnen deze waarheid onderschrijven als we leren inzien dat gelovig leven ook een appel inhoudt om werk te maken van de binnenkant, om de zgn. contemplatieve dimensie van het geloof te herontdekken: bewust worden en zijn van Gods aanwezigheid in ons en vanuit dat bewustzijn in de wereld bij mensen aanwezig zijn.

## **Roeping en ontdekking van de mystiek**

Klaas (geboren in 1938 in Dongen, Noord-Brabant, Nederland) is kapucijn geworden omdat een schoolkameraad dat wou worden en Klaas besloot om dezelfde weg op te gaan. De schoolmakker trad na enkele jaren al uit maar Klaas bleef. Na zijn priesterwijding leefde hij in een fraterniteit in een volkswijk van Amsterdam en in 1976 sloot hij aan bij de Vlaamse tak van de kapucijnenorde. Vanaf 1981 was hij werkzaam in een psychiatrisch ziekenhuis in Ieper. Sinds 2009 is hij lid van de kapucijnengemeenschap in Brugge. Reeds in zijn vormingsjaren in het noviciaat kwam hij in 'aanraking' met mystiek, met de contemplatieve dimensie van het geloof, door een eerder toevallige lezing van enkele mystieke teksten. Een oudere confrater zei hem dat dit literatuur was voor later – toen hij op rust zou gaan – maar Klaas ontdekte in die teksten iets dat voor hem tot het wezenlijke van het geloofsleven behoorde. Bevestiging daarvoor kreeg hij ook door de lectuur van teksten uit het dagboek van Egied Van Broeckhoven (1933-1967) (\*) en later tijdens zijn verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis van Ieper.

## **Verhelderende inzichten om van te leven**

De mystici leren ons dat geloof een gave is, een genade, een 'aanraking', waardoor men zich van de tegenwoordigheid, de aanwezigheid van God bewust wordt. Mystici zijn geen apart soort gelovigen, maar wel gelovigen dit zich laten aanraken en met die ervaring iets doen. Op zijn minst erover nadenken en erover schrijven. Zo verhelderde de mystiek van Ruusbroec voor Klaas dat geloven leven is in vriendschap met een liefhebbende en barmhartige God (niet een ver-oordelende) en dat één van de grondhoudingen van deze vriendschap ootmoed is: steeds minder betrokken zijn op jezelf. Klaas maakte dit duidelijk door een leerzame vergelijking met sport. Daar moet het ik steeds beter presteren en dus grootser worden. In de ootmoed mag God in mij steeds grootser worden waardoor Hij in en met en door mij meer aanwezig kan zijn in de wereld. De kloosterzuster van de cisterciënzerorde, Beatrijs van Nazareth, bracht dan het verhelderende inzicht dat zo'n leven van ootmoed je rust brengt en tegelijkertijd ook ruimte en de kracht om je grenzen te verleggen (maar niet zoals in de sport bedoeld wordt). Deze rustige zekerheid schenkt hoop dat het volle leven – vrij en vreugdevol en onbegrensd liefdevol – wel degelijk voor ons als toekomst open ligt en laat zien hoe actie en contemplatie in elkaar overvloeien. Ook Franciscus van Assisi laat de natuurlijke samenhang tussen eenheid met God en verbondenheid met alle mensen en alle leven zien en biedt een levenswijze aan om dit alles te beleven. Ook maakt hij voor Klaas duidelijk dat alle goeds dat we dan in ons leven kunnen en mogen verrichten van God komt en dat we dit inzicht ('geheim' schrijft Franciscus) steeds in ons hart moeten bewaren, d.w.z. dat we ons daar steeds bewust van moeten wezen.

## **Schatten ophalen**

Teksten van mystici (zoals veel Bijbelteksten) zijn moeilijk te 'lezen' in alle betekenissen van het woord, vooral dan nog als ze in het Middelnederlands geschreven zijn. Je hebt exegeten nodig die (zoals bij Bijbelteksten) de schatten (de verhelderende inzichten) naar boven halen. Klaas Blijlevens deed dit voor ons en kon ook rekenen op de dankbaarheid van alle aanwezigen.

*(DM voor Geloven Gaat Verder)*

*(\*) Egied van Broeckhoven (geboren in Antwerpen, 1933) was jezuïet, priester-arbeider en mysticus. Vanaf 1958 hield hij een geestelijk dagboek bij en na zijn priesterwijding in 1964 vestigde hij zich, samen met twee medebroeders, in een arme volksbuurt – tevens migrantenbuurt – in Anderlecht, in de omgeving van het Zuidstation. Op 28 december (sterfdag van zijn moeder) 1967 kwam hij op het werk in een staalfabriek onder een pak metalen platen van zes bij anderhalve meter terecht omdat een steunpilaar brak. Egied was op slag dood. In 1970 werd zijn dagboek uitgegeven, in 2007 verscheen een bloemlezing uit dit dagboek.*



### Drie reacties van aanwezigen.

“Wij willen danken voor het inrichten van de mooie avond met Klaas Blijlevens. Een heel mooie getuigenis waarin hij ons meenam in hetgeen hem raakt. Hij was zeer toegankelijk, ontsloot voor ons oude teksten, liet ons een beetje deelachtig worden in zijn persoonlijk leven... . Fijn om de avond af te sluiten met een lied waarbij P. Klaas vroeg om het rustig en 'meditatief' te zingen. We hadden ook een blaadje ontvangen, met mooie de drempelgebeden! Persoonlijk probeer ik iedere morgen in stilte te mediteren. In Chimay kocht ik het boek "366 dagen mediteren met John Main". Ik begin met een korte meditatie om nadien 20 minuten in stilte te zijn met een woord.”

#### **Mieke**

\* \* \*

“Het is een voorrecht om, dank zij “geloven gaat verder “, pater Blijlevens te ontmoeten. Het ‘onuitsprekelijke’ is er voelbaar aanwezig. Ik ben geraakt door de heldere verwoording van zijn innerlijke zekerheid over de juiste , doelgerichte, weg die hij in zijn leven heeft bewandeld.

#### **Antoon**

\* \* \*

“Dank aan u en de medeorganisatoren van “geloven gaat verder’. Wij hebben bijzonder genoten van de getuigenis en genieten nog na bij het lezen van de boeken van Pater Klaas. Hoe ouder we worden, hoe meer nood aan geestelijk voedsel!!! Het is dan ook een gunst dat we priester Dirk regelmatig mogen beluisteren met af en toe een opfrissing door andere geestelijke inspirators. Oprecht DANK U WEL!”

#### **Jacqueline en Ivo**

\* \* \*

### Donderdag 21 maart 2019



#### **Gaby Quicke**

**VOLHEID VAN VRIENDSCHAP EN GODS BARMHARTIGHEID**

**DE PELGRIMSTOCHT VAN HET HART**

*“In God vinden wij de volheid van onze vriendschap en ons menselijke samenzijn en gaan onze dierbaren en vrienden nooit verloren.”*